

85 jaar Harmonie Inter Nos Epen – Hoppa!

Dit jaar viert Harmonie Inter Nos Epen haar 85-jarig bestaan. Onze muziekvereniging is nog steeds springlevend. Met veel plezier verzorgen de muzikanten prachtige concerten en uittredende diensten, het hele jaar door! Zo draagt onze vereniging in belangrijke mate bij aan het behoud van de (volks)cultuur en tradities in ons dorp. Een belangrijk speerpunt is ook de opleiding van jeugdige muzikanten. Inter Nos gaat met de tijd mee! Dit alles is een reden voor een feestje: Hoppa! Dit zinderende zomerfeest op het Patronaatsplein biedt voor elk wat wils om de zomer lekker te starten. Op vrijdag 30 juni kunnen jullie genieten van het concert van Harmonie Inter Nos met een Amerikaans tintje: "Stars en Stripes" en zangeres Diana Olierook. Op zaterdag 1 juli is er een feestavond met artiesten als Big Benny, DJ Robin en Danny Pouwels. Op zondag 2 juli is het weer gezellig in de tent. Schuif aan de lange tafels aan voor een dag met heerlijk eten en drinken en gezellige muziek, dit alles in een Beierse sfeer en muziek van WLVD Kerkrade. Hoppa! Noteer in je agenda: weekend van 30 juni t/m 2 juli! Meer info, kijk op www.facebook.com/HarmonieInterNosEpen

Zonnebloem Epen komt bij u aan de deur!

In de maand juni komen vrijwilligers van Zonnebloem Epen bij u aan de deur voor de lotenverkoop. De loten kosten € 3,- p.st., waarvan € 2,25 naar de Zonnebloem Epen gaat. Er zijn mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs is € 15.000,-. Zie voor alle prijzen www.zonnebloem.nl. De opbrengst wordt gebruikt om ouderen van Epen in het zonnetje te zetten. Een kaartje bij een jubileum, bij ziekte, een verjaardagkaartje voor de inwoners van 80+ jaar. Vanaf 85 jaar krijgen bewoners een bezoekje van vrijwilligers met een presentje. Eenmaal per jaar wordt er een gezamenlijke activiteit in het dorp georganiseerd. Bijv. een lunch bij de plaatselijke horeca. Hebt u een familielid, kennis, vriend(in) van 80+ jaar die graag een kaartje wil ontvangen en vanaf 85 jaar een bezoekje, neem contact op met Twanny Lardinois, twanny.lardinois@gmail.com, ☎ 043-4551467. Bent u niet thuis als de vrijwilligers met de loten langskomen, dan vindt u een kaartje met een QR code in de brievenbus waarmee u loten online kunt bestellen. Hartelijk dank voor uw steun!

Vaderdag! (en toeristen?)

Het duurt nog een dikke 2 weken totdat het Vaderdag is. Een dag die in Duitsland op Hemelvaartsdag wordt gevierd (de dag dat Jezus naar zijn Vader in de hemel gaat) en in Spanje, Portugal, Italië, Liechtenstein en in een deel van België vieren ze het op 19 maart: de feestdag van Sint Jozef, de 'voedstervader' van Jezus. Hoe het ook zei: (O)Pa, Pap, Pappie, (Groot)Vader, bij deze alvast gefeliciteerd! Voor diegene die nog een (bijna gratis) kadootje zoeken: een boek lenen is in Bieb Epen *bijna gratis*, je betaalt alleen € 0,20/week leengeld (geen abonnement nodig). Als je je (groot)vader dus € 1,- kado doet, dan kan hij 5 weken lang een boek bij ons lenen! Je krijgt daar dan een gratis boekenlegger bij (waar we samen zijn naam op schrijven) en een donkerblauwe Bieb-Boeken-Tas! (zolang de voorraad strekt). Kom dus snel naar Bieb Epen om de boekenlegger en/of -tas op te halen! We hopen overigens dat het inmiddels bekend is dat *iedereen* bij ons boeken kan lenen, dus ook toeristen! Ze betalen hetzelfde leenbedrag, alleen betalen ze wel een BoekBorg van € 15,- per boek, die ze bij het retourneren van het boek weer terug ontvangen.



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652

www.parochie-epen.nl

37e jaargang, nr. 3

Vrijdag 2 juni 2023

Vormsel en Pinksteren

Als we kinderen vragen wat Pinksteren is, zeggen ze: 'Dan hebben we vakantie!'. Ik zal Pinksteren proberen uit te leggen met een klein verhaaltje.

Eens stierf de moeder van een getrouwde vrouw. Ze had de rouwkaarten voor familie en kennissen klaargemaakt en haar man gevraagd om ze in de brievenbus te doen. Hij stopte al deze rouwkaarten in zijn sporttas en vergat deze te posten. Drie weken later vond de vrouw die rouwkaarten nog in de sporttas van de man. Dat maakte haar erg verdrietig. Toen de man thuiskwam wist hij niet hoe hij het goed moest maken, hij had een enorme fout gemaakt. De man zei sorry tegen haar en troostte haar met een knuffel!

Dit zou wellicht anders gelopen kunnen zijn! Ook wij komen (regelmatig) soortgelijke situaties tegen. De belangrijkste eigenschappen zoals: de vrede bewaren, vergeving vragen en ook geven, een liefdevolle troostende knuffel geven, lief zijn, kusjes, elkaar helpen kunnen we altijd bewaren in ons leven. Met Pinksteren vult de Heilige Geest deze belangrijke eigenschappen aan, die we nodig hebben in onze eigen rugzak om een gezellig huis en mooi dorp te bouwen.

Bijzonder voor de vormelingen van dit jaar die met hun vormsel op vrijdag 16 juni met deze gaven van de heilige Geest versterkt worden.

Xyliano Asselmans

Ghian Debets

Aiden Kosumi

Auke Plum

Luuk Schijns

Finn Vanderheijden

Pip Van Wersch



We wensen ons allen een gezegend Pinksteren en het vormselfeest toegewenst.
Kapelaan Marthoma

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen: Kapelaan Marthoma, ☎ 4573234 of
☎ 06-38432823;
kapelaanmarthoma@gmail.com

Bij afwezigheid van pastoor: koster Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 2 juni: Geen H. Mis.

Zondag 4 juni:
11.00 uur Voor het welzijn van de parochie.

Vrijdag 9 juni: Geen H. Mis.

Zaterdag 10 juni:
11.00 uur Doopviering van Elin Werker.

Zondag 11 juni: Sacramentsdag: opgeluisterd door Gregoriaans Koor
11.00 uur Jaardienst voor Maria Slenter.
Jaardienst voor Jérôme Vaessen.
Jaardienst voor ouders Hub en Barbara Burgers-Alleleijn.
Jaardienst voor Lies en Mia Straat en overleden familieleden.
Voor ouders Adolf en Jeanny Franssen-Belleflamme, zoon Eddy en
dochter Marianne.
Voor Mia Bormans-Hollands (buurt).

Vrijdag 16 juni: Eucharistieviering waarin leerlingen Basisschool à Hermkes
19.00 uur H.Vormsel ontvangen door vicaris Smeets en deken Bronneberg.

Zondag 18 juni: Zang en orgelbegeleiding door Ronald Franssen
11.00 uur Zeswekendienst voor Jean Kleijnen.
Voor ouders Grooten-Wiertz en dochter Bebbie.

Vrijdag 23 juni: Geen H. Mis.

Zondag 25 juni:
11.00 uur Voor Cobie Schlenter-Jacobs.

Vrijdag 30 juni:
19.00 uur Voor ouders Piet en Annie Mulleneers-Vandeberg.
Voor ouders Grooten-Hollands.
Voor ouders Rutten-Eijgelshoven.
Voor ouders Sjuif en Mia Vluggen-Vaessen.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor Billa Hamers.
Voor Tiny Baumans-Vluggen.

Zondag 2 juli:
11.00 uur Voor het welzijn van de parochie.

Vrijdag 7 juli:
19.00 uur Jaardienst voor ouders Schijns-Ubaghs.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 7 juli voor de periode van 8 juli t/m 26 augustus. Misintenties uiterlijk maandag 3 juli doorgeven.

Overleden: Jean Kleijnen, Epen.
Mia Bormans-Hollands, Epen.
Mogen zij voortleven in de vrede van de Heer.

Mededelingen van de Parochieraad

Vastenactie

De dit voorjaar gehouden vastenactie stond in het teken van migratie onder het motto "mensen onderweg". Mensen die al dan niet gedwongen zijn hun huis te verlaten. Velen slaan op de vlucht vanwege oorlogsgeweld, denk aan Oekraïne en Soedan, maar ook natuurrampen zijn steeds vaker als oorzaak te noemen. 40% van alle mensen (wereldwijd) op de vlucht is kind. Eind 2020 betrof dit maar liefst 33 miljoen kinderen. Dit aantal loopt de laatste jaren helaas alleen maar op. Toch kunnen wij met onze bescheiden steun om de gevolgen van migratie te lenigen, een steentje bijdragen. Tot nu toe heeft de Vastenactie in onze Parochie € 372,00 opgeleverd. Dit bedrag wordt thans overgemaakt naar het Bisdom dat de coördinatie over de actie houdt. Alle gevers hartelijk dank. Nog gedurende de rest van het jaar kunt u uw bijdragen overmaken op onze bankrekening NL83RABO0114400652 met de vermelding "Vastenactie 2023". Wij zorgen vervolgens dat uw giften weer bij het bisdom komen.

Paaseierenactie

De Parochieraad heeft ook dit jaar weer besloten om voor de versterking van onze financiën een Paaseierenactie te houden. We konden gelukkig nog op tijd starten om de eieren, vanuit de vernieuwde Super Epen, te koop aan te bieden. De nieuwe bedrijfsleiding danken wij voor hun medewerking om onze actie te ondersteunen. De verkoop was lager dan vorig jaar; de hogere prijs voor de eieren is hiervan een belangrijke oorzaak. Toch heeft u in totaal ruim 3.500 paaseieren in de winkel gekocht en de opbrengst voor onze parochie was € 720,00. Dit bedrag is heel welkom, want ook voor "de kerk" zijn het dure tijden. Wij danken u allen hiervoor.