

Jeugd Kerstviering "Mag ik jouw lichtpuntje zijn?"

Op dit moment zitten we midden in de donkere dagen voor Kerst. Maar dit jaar heeft Kerstmis een extra lichtpuntje te bieden in Epen. Zaterdag 23 december zal er om 19.00 uur een nieuwe Jeugd Kerstviering gehouden worden in de Kerk. Het thema is "Mag ik jouw lichtpuntje zijn". Tijdens een moderne viering gaan we met jong en oud de Kerst inluiden. Muziek, lichtjes, gedichten, gebedjes door en voor kinderen, samen zorgen we voor een warme start van Kerstmis. Na afloop brandt buiten het vuur en drinken we samen warme chocolademelk. Groot & klein, jong & oud, iedereen is welkom.



Nadrukkelijk nodigen we niet alleen kinderen, maar ook ouders, opa's & oma's, familie en alle dorpsgenoten uit voor deze viering. Dan kan iedereen voor iemand anders een lichtpuntje zijn. Kom jij ook?

Werkgroep Jeugdvieringen, Kapelaan Marthoma, Chantal, Jessica, Peter, Nadine, Gerjo & Dionne

Vincentiusvereniging

De Vincentiusvereniging in Epen helpt mensen in nood. De organisatie is rond 1835 in Frankrijk opgezet door studenten die iets wilden doen aan de armoede in de Parijse sloppenwijken. Zij waren geïnspireerd door Vincentius a Paulo, een priester uit de zeventiende eeuw die zich toen al inzette voor de armen. Als mensen aankloppen voor hulp wordt er niet gekeken naar afkomst of geloof. Het gaat vaak om mensen die langdurig werkloos zijn, in de schulden zitten, maar soms ook in de problemen zijn geraakt door eenzaamheid, echtscheiding of ziekte. Ondanks alle jubelverhalen over de economie wordt het risico groter dat mensen langdurig in armoede blijven. Armoede is overal, vaak op plaatsen waar je het niet vermoedt. Wij houden voor deze mensen een kerkdeurcollecte op zaterdag 23 december na de gezinsviering, op Kerstavond na de Nachtmis en op Eerste Kerstdag na de Hoogmis. Mocht er iemand in Epen zijn die echt hulp nodig heeft, dan kan hij zich wenden tot kapelaan Marthoma. Aan u allen, Zalige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar. Hartelijk dank voor uw steun.

Wafelactie HV Juliana

De tijd van korte koude dagen is weer volop bezig. Tijd om gezellig binnen samen een warme kop koffie, thee of chocolademelk te drinken. Wat zou hier beter bij smaken dan een heerlijke verse zelfgemaakte wafel?! Handbalvereniging HV Juliana uit Epen zal op vrijdag 29 december weer met hun lekkere zelfgemaakte wafels bij de mensen in en rondom Epen langs de deuren komen. Ze vertrekken om 16.00 uur bij café Peerboom. Indien u deze avond niet thuis bent en toch nog wafels wilt hebben kunt u bellen met 06-12010837 (OP=OP!!)



't kirkebledje

Parochie St. Paulus Epen

Rabobank no. NL83RABO0114400652

www.parochie-epen.nl

37e jaargang, nr. 9

Vrijdag 22 december 2023

Kwetsbaar, Klein, Kribbe

Kerstmis is de aanraking van een grote hand
Zoals een moeder of vader hun kinderen aanraken

Kerstmis is een gezamenlijk gebeuren van Maria, Jozef, herders
Zoals wij Kerst in het Geuldal samen organiseren

Kerstmis is het succes van de eenvoud
zoals een glimlach van jou veel betekent

Kerstmis is de vervulling van de roeping van Maria
Zoals een verpleger/verpleegster voor een patiënt zorgt

Kerstmis is de aanvulling van wat wij tekortschieten
Zoals een kindje een ander kindje helpt met rekenen

Kerstmis is de 100% liefde en zorg van onze God
Zoals wij 90% of 80% of 95% liefdevol en zorgzaam zijn

Kerstmis is de komst van het grote Licht, als baby op aarde
Zoals wij op eenvoudige manier een lichtpuntje voor elkaar zijn

Kapelaan Sanu Marthoma

WEEKDIENSTEN ST. PAULUSKERK EPEN

Misintenties opgeven: Twanny Lardinois, ☎ 4551467
maandag van 17.00-19.00 uur

Huwelijken, doopsels en
bijzondere vieringen: Kapelaan Marthoma, ☎ 4573234 of
☎ 06-38432823;
kapelaanmarthoma@gmail.com

Bij afwezigheid van pastoor: koster Loomans, ☎ 4552172

Ziekencommunie 1^e zondag v.d. maand: Jeu Janssens, ☎ 4552152 (na 18.00 uur)

Vrijdag 22 december:
19.00 uur Voor ouders Sjuf en Mia Vluggen-Vaessen.

Zaterdag 23 december:
19.00 uur Gezinsviering in het teken van Kerstmis.
Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging.

Zondag 24 december: 4e Zondag van de Advent
11.00 uur EMS-viering.
Voor Sjef Straat en overleden familieleden.

KERSTAVOND

20.30-21.30 uur Kerstconcert door Harmonie Inter Nos.
22.00 uur Nachtmis opgeluisterd door het Gemengd Koor.
Voor Maria Slenter.
Voor Wiel Gulikers.
Voor Sjeng Gulikers.
Voor Wiel Sijstermans en overleden familieleden.
Voor Wiel Mulleneers.
Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging.

Maandag 25 december: 1e Kerstdag: opgeluisterd door het Mozart-ensemble
11.00 uur Jaardienst voor Jules Pinckaers en ouders Pinckaers-Loop en
ouders Vanderheijden-Reul.
Voor Jean en Louise Scheepers-van Wissen.
Voor Jean Kleijnen.
Voor Wiel Gulikers.
Voor Sjeng Gulikers.
Voor Jo van der Linden en overleden familieleden.
Voor Jean Hausoul en dochter Berti.
*Na afloop deurcollecte voor de Vincentiusvereniging.
Kerk open van 14.00-16.00 uur.*

Dinsdag 26 december: Opgeluisterd door Vocal Group MAGAN
09.30 uur EMS-viering te Mechelen.

Vrijdag 29 december:
19.00 uur Voor het welzijn van de parochie.

Zondag 31 december:
11.00 uur Voor Gerard en Jean Lemmens.
Uit dankbaarheid voor het afgelopen jaar.

Maandag 1 januari:
11.00 uur EMS-viering in Slenaken.

Vrijdag 5 januari:
19.00 uur Voor Jean en Louise Scheepers-Van Wissen.

Zondag 7 januari: H. Driekoningen en H. Genoveva; opgeluisterd door
Harmonie Inter Nos
11.00 uur Jaardienst voor Angele Knubben.
Voor de jubilarissen van Harmonie Inter Nos.
Zegening van water en brood.

Vrijdag 12 januari:
19.00 uur Jaardienst voor Leopold Vandenhove.

Mededeling

Het volgende Kirkebledje zal verschijnen op vrijdag 12 januari voor de periode van 13 januari t/m 9 februari. Misintenties uiterlijk maandag 8 januari doorgeven.

Overleden: Juliëtte Vluggen-Klinkenberg, Vaals.
Moge zij voortleven in de vrede van de Heer.

Mededelingen van de Parochieraad

Openstelling kerk op 1e Kerstdag

De kerk is open op 1e Kerstdag van 14.00-16.00 uur voor bezichtiging van de stal en de mooie kerstversiering. Achterin de kerk staat een offerblok, speciaal om een bijdrage te doneren voor de kerstversiering in onze kerk.

De Parochieraad wenst u allen een Zalig Kerstfeest en een Vredevol en Gezond Nieuwjaar toe.